

# ADAM OG EVA

## Syndefaldet

### Til læreren

#### **Forslag til samtaleemner til Adam og Eva og Syndefaldet:**

Man kan sige, der er to slags skabelsesberetninger i Bibelen. I den første skabelsesberetning hører vi om, hvordan Gud skaber Jorden på 7 dage. Her hører vi om rækkefølgen på, hvornår tingene bliver skabt. Den anden skabelseshistorie er fortællingen om, hvordan mennesket bliver skabt. Det sker på sjattedagen i den første skabelsesberetning, men man hører ikke hvordan. Det er den del, man får uddybet i historien om Adam og Eva.

Derfor ville det selvsagt give mening, at læse den første skabelsesberetning først.

Jeg vil anbefale, at man deler det op i to undervisningsgange (hvis lektionerne er korte), så man arbejder med Adam og Eva i en lektion og syndefaldet i en anden.

#### **Inden I læser:**

Inden læsning kan man opsummere den første skabelsesberetning.

#### **Ord:**

Livsånde

Friste

#### **Efter læsning af teksten:**

##### **Adam og Eva**

- Gud former Adam af jord og puster liv i ham. Har du hørt andre fortællinger om, hvordan mennesket blev skabt? (Stammer fra aber? Anden religion)
- Ensomhed. Har du prøvet at føle dig ensom? Hvad gjorde du så?
- Har du haft et dyr, som var en ven? Hvordan var det? Er det bedre med en menneskeven? Hvorfor?

##### **Syndefaldet:**

- Har du prøvet at blive fristet til at gøre noget, du ikke måtte? Hvordan havde du det bagefter?
- Har du prøvet at lokke andre?
- Efter de har spist af frugten, kan de kende forskel på godt og ondt. Hvad er godt/ondt?
- Hvad synes du om Guds straf?

#### **På Opgaveskyen finder du følgende hæfter:**

**Svær tekst/lærertekst:** Bruges til oplæsning i klassen inden eleverne selv skal læse/skrive/tegne. Her får de hele historien, der ikke er forkortet. Teksten er i dette dokument.

**Læs og løs:** Hæfter med simplificeret udgave af både "Adam og Eva" og "Syndefaldet". Hvert tekststykke er knyttet til et billede. Sidst i hæftet er der nogle forståelsesopgaver og andre opgaver.

**Mal og skriv:** Billederne uden farve og linjer med plads til at skrive selv. Hæftet kan bruges direkte efter oplæsningen af teksten i dette dokument (eller en anden Bibeltekst). Den kan også bruges efter arbejdet i læs og løs-hæftet.

**Klip og lim:** Klip billederne ud, og sæt dem i rigtig rækkefølge.

# Adam og Eva

Dengang Gud skabte land og lavede en himmel, var der i starten ikke andet på Jorden. Der var ikke planter eller buske, og der havde ikke regnet endnu, så jorden var tør. Der var heller ikke mennesker, som kunne dyrke jorden endnu.

Men på et tidspunkt kom der en kilde frem i jorden, som vandede jorden og gjorde den blød. Af den bløde jord formede Gud et menneske. Han blæste livsånde ind gennem menneskets næsebor, så det blev levende.

Da Gud skabte planter på Jorden, lavede han også en have i Eden mod øst. I den have satte han det første menneske, som han selv havde formet. I haven fik Gud en masse smukke træer til at vokse. Træerne var fyldt med lækre frugter, som mennesket kunne spise. Han skabte også to vigtige træer. Det ene var Livets træ, som kunne give evigt liv, hvis man spiste fra det. Det andet var træet til kundskab om godt og ondt. Spiste man fra det træ, ville man kunne kende forskel på godt og ondt. I Edens have var der også en flod, som vandede haven. Floden delte sig i fire.

Gud satte mennesket i denne flotte have, så han kunne dyrke jorden og passe godt på den. Gud kaldte mennesket for Adam og Gud sagde til Adam: "Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser af det, skal du dø".

Gud kunne se, at det ikke var godt, at Adam var alene. Gud ville derfor lave en hjælper til ham, som var ligesom ham. Han førte dyrene til Adam, og han fik lov til at bestemme, hvad alle dyrene skulle hedde. Adam bestemte, at de store grå dyr skulle hedde elefanter og den store sribede kat skulle kaldes tiger. Han fandt navne til alle himlens fugle og alle de vilde dyr, men han fandt ikke en hjælper, der var ligesom ham.

Gud fik Adam til at sove en dyb søvn. Mens han sov, stjal Gud et ribben fra ham. Gud byggede en kvinde ud af ribbenet og førte hende hen til Adam. Adam syntes, det andet menneske skulle kaldes en kvinde.

Adam og hans kvinde havde slet ikke noget tøj på, men det tænkte de slet ikke over.

# Syndefaldet

Da Gud skabte alle dyrene, skabte han også slangen, som det snedigste dyr af dem alle.

Slangen spurgte en dag kvinden, om det var rigtigt, at Gud havde sagt, at de ikke måtte spise af træerne i haven. Kvinden fortalte, at de gerne måtte spise af alle træerne i haven, bare ikke det træ, der stod i midten af haven. Hun fortalte slangen, at de skulle dø, den dag de rørte eller spiste af træet. Slangen sagde til kvinden, at de selvfølgelig ikke skulle dø, hvis de spiste af det træ. Men hvis de spiste af træet, ville deres øjne blive åbne, så de kunne se forskel på godt og ondt, ligesom Gud.

Kvinden synes at frugterne på træet var lækre og tiltrækkende. Derfor tog hun et bid af frugten og gav det også til sin mand, Adam, som stod lige ved siden af hende. Han spise også af frugten. Pludselig opdagede de, at de var nøgne og skyndte sig at lave tøj af store figen-blade.

Om aftenen kaldte Gud på Adam. "Hvor er du?", spurgte han. Adam og hans kvinde havde gemt sig. Adam fortalte Gud, at han havde gemt sig, fordi han var nøgen. Gud spurgte, hvem der havde fortalt ham, at han var nøgen, og så måtte Adam fortælle, at kvinden havde givet ham frugten fra det forbudte træ. Gud spurgte kvinden om det var sandt, og hun fortalte at slangen havde lokket hende.

Gud bestemte derfor, at slangen skulle krybe på sin mave resten af dens liv og altid være forbandet blandt alle vilde dyr og spise støv.

Gud bestemte at kvinden skulle bære børn med besvær og føde i smerte. Han sagde, at manden skulle bestemme over kvinden.

Gud bestemte at manden skulle dyrke jorden med besvær, og det skulle være svært og hårdt for ham at skaffe mad.

Adam gav kvinden et navn. Hun skulle hedde Eva. Det betyder "mor til alle mennesker". Gud lavede tøj til menneskene af skind og de fik det på. Han smed dem ud af Paradisets have og fik engle til at vogte over paradisets træ med flammende sværd.