



Jagten på den hemmelige skat

En helt almindelig dag går du og din ven Jonas ned til havnen, for at fiske. I har taget fiskestænger og madpakker med. Efter et par timer har I ikke fanget en eneste fisk, og beslutter jer for at tage hjem. Lige da I er ved at pakke ned, får I begge øje



på et stort gammelt træskib. Det er meget flot og har to master med store hvide sejle. I går tættere på skibet, og får øje på et par gamle mænd, som ligner pirater. I lister jeg tæt på, og gemmer jer bag et par tønder. I kan høre, de snakker om en stor skat, som skal gøre dem rige for evigt. Da de går ombord på skibet, lister I med og gemmer jer i lasten, for I vil også have fat i den hemmelige skat. Jonas har altid drømt om en Playstation 4, så han er nem at overtale til at tage med.

Efter en lang og farlig sejl tur i det gamle sørøverskib er I endelig kommet til den ø, hvor der går et rygte om en hemmelig skat. Blandt sørøvere lyder rygtet, at den, der finder skatten, vil svømme i guld og kontanter resten af sit liv. Ombord på skibet er der mange sørøvere, som alle vil finde skatten, og der er derfor ingen, som tør tale om, hvor den er. Sørøverne løber i land, og er lige ved at trampe på hinanden, for de vil alle komme først til skatten. Ingen ved, hvor skatten er, men de har hver især hørt forskellige myter om, hvor den er gemt. De spreder sig ud på øen, og da alle sørøverne er helt væk, kan I liste ud af skibet.



1: Start

S

Da I går i land på øen, finder du i sandet en gammel flaskepost. I flaskeposten ligger en seddel, hvorpå der står:

*"Hvis du læser ledetråden her,
ved du om lidt hvor skatten er.
Gå ikke mod syd, men gå mod nord,
i skoven den første ledetråd bor.
Mod nord den store grønne skov ligger,
Ledetråden er ved det mindste træ, hvis du kigger."*

2

E

Vulkanen er stor og farlig, for den er næsten lige gået i udbrud. Der løber lava ned ad siderne på den, og der kommer meget røg ud i toppen. "Godt vi ikke skal helt op på toppen" siger du, og I begynder at lede. Pludselig kommer der en dame løbende, og stopper jer. "Hjælp, min mand er blevet fanget af en flok kannibaler, og jeg ved ikke hvor de er." I bliver enige om at hjælpe damen først, og så finde skatten bagefter. Da ingen af jer ved, hvor kannibalerne bor, beslutter I at gå op i det høje vagtårn, for at kigge ud over øen.

3

A

Efter flere timers gang finder I endelig den lille landsby. Alle husene ligner hinanden, og det er kun farverne, som er forskellige. I landsbyen bor der ikke så mange, så det er nemt at finde den orange hytte. I går hen til hytten og banker på. En gammel kone åbner døren og spørger, hvad I vil. I fortæller, at I er på jagt efter skatten, men den ved hun ikke hvor er. Til gengæld havde hun hørt, at der skulle være begravet noget hemmeligt mellem to palmer på sydsiden af øen. For at skjule det endnu mere, havde de dengang hængt en hængekøje over stedet, hvor det er gravet ned. Hun havde aldrig selv gået derhen, for hun sad i kørestol.

4

N

Da I kommer til landsbyen banker I på døren til det største hus. Da døren åbner, kommer der en sur mand ud. Han ved ingenting om en skat og bliver sur over, at I har vækket ham midt i hans middagslur. I går tilbage til det lille træ (8), og kigger på billedet igen.

5

K

Vagttårnet er meget højt, og der er selvfølgelig ingen elevator. I skal derfor gå hele vejen op til toppen. Fra toppen af tårnet kan I se ud over hele øen. Jonas får øje på en bålplads, og der kan I se nogle mennesker danse. "Det må være dem!" råber damen, og I skynder jer ned fra tårnet. På vejen derhen fortæller damen, at høvdingen snakkede om en hemmelig skat, lige inden de fangede hendes mand. Høvdingen bærer altid sit spyd over hovedet, så han er klar, hvis der skulle komme fjender.

6

A

Da I nærmer jer kannibalernes bålplads, løber en af dem hen til jer. Han er sur og vil putte jer i gryden sammen med manden. I flygter tilbage til tårnet (15), hvor I har god tid til, at damen kan fortælle, hvem af kannibalerne I skal tale med.

7

S

De store fortidssten er formet som ansigter. Den ene er lille og skæv og den anden er meget stor. Det er på den store sten, hvor der er indgraveret endnu en ledetråd. Der står: "I havnen ligger to små både. Kom og besøg mig på den lille blå båd med det røde sejl, og jeg skal fortælle jer, hvor I så skal tage hen. Hilsen Kaptajn K".

8

K

Da I kommer hen til det lille træ i udkanten af skoven, kigger I jer omkring, for at finde næste ledetråd. Pludselig får du øje på et hul i stammen, og stikker forsigtigt din hånd derind. I hullet ligger et gammelt billede af en af hytterne i den lille landsby. Hytten er malet orange og har et lyst stråtag. I bliver enige om, at det må være der, den næste ledetråd er, og I går mod den lille landsby.

9

A

I leder og leder efter den næste ledetråd, men den kan I ikke finde, for det er det forkerte træ I er ved. Gå tilbage til start, og læs brevet i flaskeposten grundigt igen.

10

T

Havnen med de små både er heldigvis ikke så langt fra de store sten. Den blå båd med det røde sejl er let at kende. I stiller jer på bådebroen, og kalder på Kaptajn K. Efter lidt tid kommer den gamle kaptajn ud på skibets dæk. "Godav!" råber han, "I sørøvere bliver da også yngre og yngre." Han fortæller at skatten ligger begravet i en stor grotte i det bjerg, der ligner et skelethoved. Han vil ikke selv have skatten, for når man bor på en lille ø, har man ikke brug for penge.

11

T

ØV! Der er ingen indgravering i den lille fortidssten. I må hellere tilbage til høvdingen, så I kan finde ud af, hvilken sten det så er.

12

U

I havnen er der kun to skibe at se. I råber efter det forkerte skib, så der er ingen hjælp at hente der. I må tilbage til stenen, og læse teksten grundigt igen.

13

T

I sætter kursen mod broen og den lille ø, som ligger ved siden af den ø, I er på. Da I kommer til broen, bliver I alligevel lidt bange. Broen er gammel og lavet af træ. Det ligner noget, der ikke kan holde så meget længere. Alligevel vover I jer over broen, og da I kommer over, kan I se et skilt med et stort kryds på. Bag på skiltet står der en hilsen. "Dem, der har krydset broen, er nu et skridt tættere på skatten. Ved foden af den store vulkan finder I næste ledetråd".

